



Beerse, 6 september 2017

Beste ouders

Op donderdag 28 september 2017 gaan we op leeruitstap naar de historische stadskern van Antwerpen. Wij maken er kennis met enkele belangrijke gebouwen, personen en stadslegenden.

Om de kinderen kennis te laten maken met het openbaar vervoer en het prachtige station Antwerpen Centraal reizen wij die dag met de trein.

We verzamelen om 8u aan het station van Turnhout. Onze trein vertrekt om 8u22. De kinderen worden daar opgewacht door meester Arne.

We komen terug aan in Turnhout met de trein van 16u38.

Onze kledij passen we aan aan het weer, we houden er rekening mee dat we een ganse dag buiten zijn.

Wat nemen we mee:

- aangepaste (regen)kledij
- eten en drinken voor een ganse dag (er is één drankje voorzien bij het middageten)
- eventueel een fototoestel (op eigen risico)
- kaft of klembord en potlood om vlot te kunnen schrijven tijdens de excursie

De kosten voor deze dag bedragen 10 euro. Dit bedrag zal op de schoolrekening komen.

Met vriendelijke groeten,

Juffrouw Evy en meester Arne

---

Mijn kind, \_\_\_\_\_ klas \_\_\_\_\_ mag mee op studiereis en (aanduiden wat past)

- wordt 's morgens naar Turnhout gebracht en kan \_\_\_\_\_ kinderen meenemen.
- wordt 's morgens ten laatste om 7u45 op school afgezet om met iemand anders mee naar Turnhout te rijden.
- wordt 's avonds opgehaald in Turnhout en kan \_\_\_\_\_ kinderen terug meenemen naar school.
- wordt 's avonds met iemand terug naar de school gebracht.

Handtekening: